

WIEKA VZW (Wielrennen Kalmthout)

Putsesteenweg 169, 2920 Kalmthout

info@wieka.be www.wieka.be

NIEUWSBRIEF 6

GEEN VELDTOERTOCHT DIT JAAR !

Bij de stichting van de nieuwe VZW Wieka hadden wij een aantal activiteiten overgenomen welke in het verleden jaarlijks door de Wielierclub Bosduin VZW werden georganiseerd. Zo was er ook de veldtoertocht welke traditioneel doorging op de eerste zondag van maart en welke samen met de bevriende wielierclub Heidestoempers werd ingericht.

Als we de geschiedenis van deze activiteit even schetsen dan komen we uit bij een start in 1986. Toen werd deze veldtoertocht voor het eerst ingericht door Heikant-sport in samenwerking met Polikal (de toenmalige vriendenkring van de politie). Alles gebeurde toen in de omgeving rondom de Kalmthoutse heide met het Gitok als uitvalsbasis. Na Heikant-sport werd Heikant-Wielierclub de inrichter samen met Polikal. Toen in 2000 de politiehervorming werd ingezet verdween Polikal en ging Heikant-wielierclub over in Wielierclub Bosduin VZW. Voor de veldtoertocht werd er naar een nieuwe partner gezocht. Het werden de Heidestoempers. Gelijktijdig werd er ook beslist de locatie en de omloop te wijzigen. Zo kon de geboorte van de Renault Bosduin Van Trier Classic aangekondigd worden. Veertien jaar lang werkten wij op een aangename en succesvolle manier samen. De veldtoertocht werd een toonaangevend en jaarlijks terugkerend evenement op Bosduin.

Er was geen enkele aanwijzing dat deze activiteit niet kon verder gezet worden tot er op een mooie namiddag vorig jaar in de maand april een telefoontje kwam van de kersverse voorzitter van de Heidestoempers. Hij deelde sec mee dat de samenwerking met de nieuwe vereniging WIEKA niet meer kon verder gezet worden. Als enige reden werd aangegeven dat de club meer inkomsten voor hun eigen leden wilden verwerven en op die manier de winst niet meer met ons wilde delen.

Bij onze vereniging sloeg het nieuws in als een bom en was het verwerken ervan een zware dobber. Iets wat wij door de jaren heen hadden uitgebouwd en waarvoor we in 2000 op zoek waren gegaan naar een nieuwe partner zo maar verliezen, dat kon toch niet!

Erger was het feit dat de Heidestoempers hun voortaan het alleenrecht gingen aanmeten voor deze activiteit die niet van hun was en dit zo wilden verder zetten.

We protesteerden, andere instanties werden er bij betrokken, mails gingen over en weer, en ja..... we zaten ook eenmaal samen aan tafel om naar een monoloog van de Heidestoempers te luisteren in plaats van tot een vergelijk te komen.

Als zo iets in een huwelijk gebeurt dan worden er advocaten en de rechtbank bij betrokken. Het zou ondenkbaar zijn moesten wij deze toer op zijn gegaan, dat wilden wij ook niet. Velen

actieve leden van de Heidestoempers zijn onze vrienden. Weten zij wel wat hun bestuur allemaal bekokstooft en welke dirigerende houding zij aannemen ?

Uiteindelijk besliste het bestuur van Wieka om ons neer te leggen bij deze eenzijdige beslissing en vroeg zij het bestuur van de Heidestoempers nog één handeling. Het ging over een brief die onze voorzitter had opgesteld met de vraag deze te publiceren in het Fietske. Zelfs hierop kwam een negatief antwoord, het was uitgesloten deze brief op te nemen. Wij pakken de zaak dan maar zelf aan en publiceren de opgestelde brief hieronder. Wij zullen met deze nieuwsbrief de leden van de Heidestoempers proberen te bereiken zodat zij alvast onze mening en het ware verhaal kennen.

Heidestoempers gaan solo bij de organisatie van de “Van Trier Classic”

Beste vrienden Heidestoempers,

Augustus 1975. Het prille begin van de Heidestoempers. Een mooie groep fietsers op verplaatsing van Kalmthout naar Lourdes keert terug naar de heimat. Wij bouwen in de Heikantstraat een mooie tent en ontvangen deze sportievelingen met heel veel glorie! April 2014. De nieuwe voorzitter van de Heidestoempers laat mij via de telefoon weten dat onze samenwerking eindigt. Hij geeft als reden op dat de Heidestoempers voortaan meer gelden willen vergaren voor eigen kas ten behoeve van hun leden, dit als gevolg van een voorstel tijdens hun algemene vergadering.

Tijdens die 40 jaar zijn er zoveel mooie momenten geweest, echt voorbeelden van intense samenwerking. Ik kan zoveel activiteit noemen maar dit zou mijn verhaal wat te lang maken. Wijlen Leo Marien, Theo Melsen, Piet Konings, Cor Mets, Louis Boons, Wim Suykerbuyk, Willy Van Meel, Raf Van Hekken, allen zorgden zij er voor dat er gezamenlijk zoveel moois kon gebeuren voor de Wielersport in onze gemeente Kalmthout.

Ongetwijfeld vergeten ik nog wel enkele mensen die hierbij ook hun aandeel hadden en hiervoor vrije tijd over hadden.

Vergeeten wij zeker ook niet dat vele Heidestoempers hun 25 jaar lang hebben ingezet voor het welslagen van de Internationale veldrit in Kalmthout. Enerzijds was dit een mooi jaarlijks inkomen voor de clubkas van de Heidestoempers, anderzijds wil ik het persoonlijk aandeel niet vergeten dat deze mensen individueel hadden binnen de organisatie. Verschillende Heidestoempers traden ook toe tot het clubje van vaste medewerkers binnen de Wielierclub Bosduin en enkele kozen er zelfs voor om toe te treden tot het algemeen bestuur van Wielierclub Bosduin. Dat zij actief waren in beide verenigingen was zeker een bijkomende troef.

Persoonlijk ben ik al die jaren lid geweest van de Heidestoempers, niet echt als fietsend lid maar vooral als sympathiserend lid. Ik vond het altijd belangrijk dat deze band er was ! Het verhaal brengen over het verdwijnen van de Internationale veldrit van Kalmthout wil ik op deze regels niet echt meer doen. Dit was geen gemakkelijke beslissing, zeker niet voor mij. Wij hebben er alles aan gedaan om de veldrit, na de twee sneeuwjaren van 2009 en 2010,

nog te proberen te redden. Spijtig genoeg hebben wij de handdoek in de ring moeten werpen. Op de dag van vandaag heb ik het daar nog altijd heel moeilijk mee.

Ik hoor natuurlijk ook wel in de wandelgangen dat de beste stuurder weer aan de wal staan en het allemaal beter weten. Zo gaat het nu eenmaal in het leven, zij die er het minst over weten hebben er de grootste verhalen over !

Toch wilde een beperkte groep van vroegere medewerkers van Wielierclub Bosduin de wielersport niet opgeven. Een nieuwe VZW WIEKA (Wielrennen Kalmthout) werd gesticht. Zij namen, behalve de Internationale veldrit, alle activiteiten en materialen van de Wielierclub Bosduin over. Zo ook de "Renault Van Trier Bosduin Classic" en "De Acht van de Kar". Deze twee activiteiten werden in het verleden door Wielierclub Bosduin gezamenlijk met de Heidestoempers ingericht. Het huidige (vernieuwd) bestuur van de Heidestoempers heeft nu besloten deze samenwerking stop te zetten. Eigenlijk deed dit mij persoonlijk meer pijn dan het opgeven van de veldrit. Ik beschouwde heel veel Heidestoempers als betere vrienden. Zo met één simpel telefoontje, zonder dat er ooit problemen rond samenwerking waren, vernemen dat alles stopt, bezorgde mij die dag een slapeloze nacht.

Het bestuur van WIEKA heeft ondertussen maandenlang een discussie gevoerd met het huidige bestuur van de Heidestoempers maar we komen echt niet tot een vergelijk. Vooral de veldtoertocht; een activiteit welke 30 jaar oud is, gestart door de toenmalige vriendenkring van de politie in samenwerking met Heikant-sport, welke wij zomaar moeten opgeven doet pijn. Veertien jaar geleden verhuisde de veldrit van het GITOK naar de Garage Van Trier en werd dit verder gezet in samenwerking met de Heidestoempers. Anno 2015 claimen de Heidestoempers het alleenrecht voor deze tocht en dumpen zij de wielervrienden van weleer. Ik begrijp dat vele leden van de Heidestoempers hier niet echt een boodschap aan hebben, maar als ik jullie huidig bestuur hoor dan komt het voorstel vanuit de buik van de groep, dus van de leden zelf. Vandaar dat jullie mijn mening ook zeker mogen kennen.

Ik ben lid van de Heidestoempers, en zal dit ook nog wel even blijven. Begrijp echter dat ik wat tijd nodig heb om dit spijtig verlies voor onze nieuwe club WIEKA VZW te verwerken. Toch wil ik jullie allen blijven ontmoeten als wielervrienden en hoop hiermee de wielersport nog vele jaren dienstig te zijn.

Aan alle leden Heidestoempers die zich de voorbije 40 jaar gezamenlijk met Heikant-sport, Heikant-Wielierclub of Wielierclub Bosduin hebben ingezet voor de mooie wielersport mijn oprechte en persoonlijke dank.

Louis van den Buijs.



ONS JAARPROGRAMMA !

Stilaan maar zeker komt het volledig jaarprogramma voor ons eerste volledige werkjaar tot stand. Voorlopig ziet het er als volgt uit:

-Op zondag 3 mei:

Kampioenschap van Kalmthout op de weg in samenwerking met de gemeentelijke sportdienst.

-vrijdag 7 augustus:

1^{ste} ACHT VAN HEIDE. Wieleravond in het centrum van Heide, opvolger van de eerdere organisatie "acht van de Kar".

-zondag 30 augustus:

"Hedde gij d' hei al gezien". Fietsen en wandelen in en rond de Kalmthoutse Heide

-zaterdag 3 oktober

Veldrijden op Bosduin

Onder voorbehoud:

-in het najaar een kwisavond

-een zomerse BBQ !

"met een hart voor het veldrijden"

Een uitgave van: WIEKA VZW, zetel: Putsesteenweg 169, 2920 KALMTHOUT.

ondernemingsnummer 0561 749 368 / bankrekening bij KBC: BE88 7360 0985 2941

Uitgiftedatum: 23 februari 2015.